

Poverello nieuws

retouradres Poverello v.z.w., Zuinigheidsstraat 4, 1000 Brussel
afgiftekantoor 2099 Antwerpen X

P308080 • 3 maandelijks • juni 2023

Beste Poverello vrienden,

Adreswijzigingen en -schrapingen van de periode februari - juni '23 konden door een storing niet meegenomen worden bij het verzenden van deze editie. Bij de volgende editie zal dit hersteld worden. Onze excuses hiervoor!

Even zoomen we uit naar het heelal. Het heelal dat ongeveer 16 miljard jaar geleden ontstond en waar een miljard x miljard sterren rondzweven. Sterren die zo'n 2 miljard x miljard x miljard ton wegen en waarvan de verste ster zich zo'n miljard lichtjaren van hier bevindt (één lichtjaar = 9460 miljard km). Cijfers waar we bij gaan duizelen! Hoe klein en nietig is dan een mensje!

Bewoond

En toch onderscheidt dit mensje zich van al die grote fenomenen. Een mens is een bewoond wezen! Dat besef kan me steeds weer versteld doen staan. Het roept bij mij de vraag op: als een zo klein wezen bewoond is... is het heelal dan zelf ook niet bewoond? En hoe zou Degene die het heelal bewoond zich dan kenbaar maken aan die kleine mensenwezens? Door met hen op weg te gaan? Door in hen te wonen? Door zelf mens te worden?

Bevrijdend

In Poverello zijn we soms druk bezig met heel concrete taken en zorgen. Aardappelen afhaken, een lek in een dak repareren, een zieke of dakloze nabij zijn. Toch wil ik deze gedachte met jullie delen omdat ze bevrijdend is en iets essentieels wakker maakt. Want door even zo uit te zoomen, zien we niet alleen de nietigheid, maar ook het bijzondere van elke mens. En het maakt duidelijk dat we daarin lotgenoten zijn



Het koor van Poverello Banneux tijdens de lunch van de Banneuxdag.

en ook tochtgenoten. We hebben elkaar nodig en kunnen iets voor elkaar betekenen. En die verbondenheid wordt tot broederlijkheid. Als we ons bewust worden van onze kwetsbaarheid en kleinheid, doet dit ons zoeken naar onze innerlijke kracht. En het helpt ons om op weg te gaan naar vrede, vrede met onszelf en vrede met anderen!

**Samen zijn we zoekend onderweg,
soms zingend, soms zwoegend.
Van harte!**

Johan



Picknick in Poverello Banneux.

Banneuxdag 13 mei

We waren met ongeveer 170 mensen afkomstig van verschillende Poverello huizen. "Wat een vreugde om weer bij elkaar te zijn!" "Het was tof dat we elkaar weer konden ontmoeten in Banneux!" "Een echte wederzien in een warme sfeer, vol vreugde en goed humeur!" Aldus de indrukken verkregen net na het feest. Met grote motivatie hebben de bewoners en het team van Banneux hun krachten gebundeld om deze dag te organiseren. De dag begon met een "gebedsweg" onder leiding van Mireille. Om ongeveer 11.30 uur droeg de rector van het heiligdom, pater Palm, de mis op. Tijdens de homilie vergeleek hij ons met vergeet-mij-nietjes, die net zo waardevol zijn als alle andere bloemen. Het koor van de Poverello Banneux was blij de liederen te kunnen aangeven, die de gemeente met vreugde en enthousiasme opnam. We ontmoetten elkaar terug bij de Poverello voor een picknick. De soep had veel succes. We hebben weer gezongen. Sommigen gingen naar de ziekenzegening. Daarna kwamen we terug voor een hapje voordat we vertrokken. Het was een zeer stralende dag! Poverello-Banneux

Na er een hele tijd niet geweest te zijn deed het deugd nog eens terug te komen in Banneux. Veel blijde gezichten deden de zon nog harder schijnen dan we gewoon waren de laatste tijd. Vanuit Brugge waren we met 16 mensen, enkele medewerkers en onthaalden door elkaar, als broers en zussen op weg door het leven met zijn ups en zijn downs. Bij Onze Lieve Vrouw konden we terecht met onze vragen en zorgen. Zowel de eucharistieviering als de ziekenwijding deden deugd. Ook het goede onthaal in het Poverello huis was hartverwarmend. De Bruggelingen zijn zeer tevreden, maar vermoed op een lange dagreis terug naar huis gespoord. Wim (Brugge)

Een activiteit zoals de Banneux-bedevaart is een warme dag geweest, niet enkel door de stralende zon, maar het deugddoend weerzien en samen zijn met de grote Poverello - familie die we 4 jaar hebben gemist. Bij het afscheid 's avonds was de vraag: "Wat is de volgende uitstap?" Zr Nera (Tielt)

Lees nog een andere reactie op bladzijde 2 ▶

7h15, netjes op de afspraak in 't station Kortrijk, de 9 medereizigers zaten al blij te wachten. Oei, eentje had afgehaakt, we namen haar stevast mee, samen met de vele anderen in ons hart. Ja, het was dan ook een lange reis voorspeld! Maar die was heel goed verlopen dankzij onze zorgzame reis leider. Het aangenaam samen onderweg zijn en de behulpzaamheid van eenieder voor elkaar, het werd een fijn vriendengroepje! In Angleur waren we heus niet alleen! Poverello's afkomstig uit alle hoeken van West-Vlaanderen stapten over van de trein op twee bussen en de reis ging verder tot Banneux.

Een hartelijke welkom. Ook de zon was van de partij. Biddend vertrok de stoet van de Verschijningskapel naar de Bron. Biddend werden alle aanbevelingen en voorbeden tot Maria gebracht terwijl we onze handen in het bronwater konden steken. Vandaar trokken we naar de Boodschapskapel waar de Eucharistie feestelijk gevierd werd onder de enthousiaste, muzikale begeleiding van de thuisploeg. Intens, bezielend en aanstekelijk. Gevoed naar hart en geest trokken we door de aangename, frisse natuur naar "Poverello" waar lange rijen tafels op de bovenverdieping klaar gedekt stonden en vrijwilligers ons opwachtten. De picknick werd bovenghaald en de lekkere soep en geurige koffie deden deugd. Die enthousiaste groep van deze morgen zorgde daarna voor een animerende verrassing. Ze brachten er sfeer in! Wie de zon, buiten verkozen had, had toen toch ongelijk! Om 15h00 vond de zieken- (en gezonden) zegening plaats. Zo volgde er opnieuw een deugddoende wandeling naar het bedevaartsoord. Het werd efkens zoeken waar we heen moesten in die wirwar aan kapellen en er was ook veel volk. Maar "de grote kerk", daar kun je toch niet naast kijken?

Een innige viering in drie talen, met liederen, aanbidding, een ingetogen stilte en de zegen met het H. Sacrament werd door de talrijke aanwezigen zeer gelovig meegevierd. Er viel een korte bui tijdens de dienst maar dat was alweer voorbij op onze terugtocht. Een nieuwe verrassing wachtte ons in Poverello: een zak lekkernijen en boterkoeken, proviand voor de terugreis naar huis. Met een warm en dankbaar hart om deze heugelijke dag vol blijte en hartelijke ontmoetingen zwaaiden we van op de bus de thuisploeg toe: "Dankjewel en tot volgend jaar!" **FP (Kortrijk)**



Vormingsdagen

Begin dit jaar vonden drie vormingsdagen plaats voor wie zich in de eigen afdeling of in de overkoepelende werking van Poverello engageren voor verantwoordelijke taken. Inspirerende inleidingen door mensen van buiten Poverello, gesprek in kleine groepjes en veel tijd voor ontmoeting. Het nodigde ons als individu en als groep uit tot verdieping en tot groei met en naar elkaar. Drie intense dagen! Wilt u ook met ons delen rondom de gespreksvragen? Stuur uw reactie naar johan.vh@poverello.be In de volgende krant delen wij met u wat de dagen ons brachten!

- Op welk moment werd ik het meest getroffen door iemand die in armoede was? Wat heeft dit met mij gedaan?
- Wat was voor mij een goede ervaring en wat was een moeilijke ervaring in het samenwerken onder de vrijwilligers. Wat leren we hieruit?
- Voor Jan Vermeire was het een gelovig engagement, en voor mij? Waar haal ik de kracht vandaan om bij Poverello te zijn en verder te doen?

Poverello Kortrijk zoekt vrijwilligers

De nieuwe locatie te Kortrijk, het Karmelietenklooster, voorziet momenteel woonst voor 10 mannen. Ze beginnen bijna een gemeenschap te vormen met elkaar en met ons. Mooi. We zoeken vrijwilligers om bij deze bewoners aanwezig te zijn voor een babbel, om het avondmaal te delen, in het weekend voor hen te koken en om de kamers op te frissen. Ook inslapen als nacht-permanentie is een optie. Informatie: kortrijk@poverello.be of 056 22 64 49

Activiteiten in 2023

Jaarmis Jan Vermeire in Gembes Za 29 juli

Het is ondertussen 25 jaar geleden dat Jan Vermeire overleed. Ook dit jaar willen we hem op een eenvoudige wijze gedenken in de Ardennen.

Programma

11:00u.: Eucharistie in de kerk van Gembes en daarna bezoek aan het graf op de aanpalende begraafplaats
12:30u.: Picknick in het domein Rancenne waar Jan vroeger woonde en waar nu de kampen doorgaan. Gelieve picknick mee te brengen. Er wordt soep en dranken voorzien. Daarna verkenning van het domein en de omgeving.
15:00u.: Koffie en gebak

Dag aan Zee in Oostende Wo 30 augustus

Programma

10.00u: Welkom voor ontbijt*
10.45u: Eucharistieviering
12.30u: Warme maaltijd*
14.00u: Vrij bezoek aan Oostende (zee, strand, stad...)
16.00u: Vieruurtje

* De vereniging: 'For a Better Life' zal samen met haar sponsors weer instaan voor een lekker ontbijt en een warme maaltijd.

Informatie en inschrijving (twee weken op voorhand) bij de Poverello afdeling bij u in de buurt. Voor contactgegevens, zie www.poverello.be Vanuit verschillende Poverello huizen wordt ook vervoer georganiseerd.

Onze overledenen



Feliks (74) Brussel

Via sociale diensten aan het Noordstation kwam Feliks, van Poolse nationaliteit, bij ons in Poverello binnen. We probeerden hem in Brussel op te vangen, maar dat lukte niet. Hij was een eenzaam man, maar kon heel moeilijk in een groep met anderen samenleven. Er was zoveel angst en onrust in hem. Hij verhuisde naar Zottegem. Hij kon daar een kamertje voor zichzelf krijgen, apart van de gemeenschap. Daar voelde hij zich meer thuis en leek hij wat rust te vinden. Hij werkte veel en graag in het parkje en de tuin. Maar waar het leven hem getekend had, bleef hem belagen. Het liep pijnlijk vast. Een volgende poging in Brussel faalde. Met pijn in ons hart moesten wij toezien hoe hij terug op straat kwam. Daar probeerden de sociale diensten hem zo goed als mogelijk te begeleiden. De vragen blijven in ons leven. Hoe hadden we meer voor je kunnen betekenen? Hoe je een plek kunnen bezorgen die wèl voor jou paste en jou wat rust in je hoofd kon geven? Wat had jij nodig wat wij niet konden vinden? Felix, je was een mooi en speels mens en het leven had je getekend. Je was vol energie en humor en je leed onder je angst en onrust. En wij voelen ons machteloos en dankbaar om jou. We vergeten jou niet!

Jocelyne (75) Brussel

Op 17 april heeft Jocelyne, een van onze vrijwilligers, ons plotseling verlaten. Ze werd 76 jaar en kwam ons al 5 jaar helpen in de Poverello, twee keer per week voor de meest nederige maar ook de meest waardevolle diensten, het schillen van aardappelen en de afwas. Als voormalig onderwijzeres heeft ze altijd geprobeerd zich dienstbaar te stellen en om alle mogelijke risico's van eenzaamheid te vermijden, wilde ze met zoveel mogelijk mensen in contact blijven. Ze wilde naar iedereen luisteren, maar had ook behoefte aan een luisterend oor toen ze haar moeilijk dagelijks leven met ons deelde. Bedankt, Jocelyne, voor je inzet voor ons en alle diensten die je hebt verleend. *Mireille*



Simona (66) Brussel

Simona, te midden het restaurant van Poverello economie of in de gemeenschapsruimte van Fonsny: "Hallo, hallo, hallo", gevolgd door een uitbarsting van gelach! Simona was een stralende aanwezigheid. Hij werd een vriend, als familie, en het was met groot respect en trots dat ik aanvaardde om zijn referentiepersoon te zijn, zelfs na zijn verblijf in Poverello. Zijn handicap was niet gemakkelijk te hanteren, het stoorde, het verontrustte, het was ontwapenend ... het zette ons voor onze eigen grenzen, het dwong ons zelfs om in beweging te komen ... Maar er was ook naïviteit en vreugde in zijn ogen, als dat van een kind. Zonder het te weten had hij de sleutel tot het Koninkrijk in handen. Dank je wel Simona, je was voor mij, en ik denk ook voor anderen, een vonk van de aanwezigheid van God. Aan het eind van zijn leven hoorden we dat hij twee kinderen had, die ook vreugdevolle herinneringen aan hun vader hadden.

Als ik aan hem denk, doet me dat glimlachen. Bedankt Simona en "hallo voor altijd! Ana

Zuster Odette (86) Kortrijk

Enkele jaren geleden kwam Zr Odette, Zuster van het Geloof, de vrijdagploeg vervoegen. Zij was als sociale verpleegster werkzaam geweest in Oostende. Ze was gekend als een harde werkster met een sterke wil tot ze last kreeg van fysieke klachten en niet meer voluit kon gaan. Ze verhuisde naar het klooster in Kortrijk. Zij die zich altijd zo hard had ingezet, vond er te weinig omhanden. Ze stapte naar Poverello en vroeg of ze er mocht komen helpen. Ze was Rosa heel dankbaar dat het kon. De vrijdag in Poverello was haar redding. Ze was door iedereen graag gezien, ze was aangenaam gezelschap. Ze nam heel wat kleinere huishoudelijke taken op zich en voelde zich nuttig. Ook toen ze naar Tielt verhuisde, bleef ze naar Poverello komen met de bus - niets was haar teveel - tot de ziekte het haar onmogelijk maakte. Op de begrafenis getuigde haar broer hoe gelukkig ze was geweest in Poverello. Rust in de Vrede van de Heer, Zr. Odette.



Blanche (88) Kortrijk

Dankbare herinnering aan Blanche, die samen met haar echtgenoot Michel, vele jaren lang Poverello Kortrijk heeft voorzien van verse groenten en fruit. Zij was sterk begaan met het welzijn van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.

Martin (53) Kortrijk

Martin kwam al lang naar Poverello, maar niet dagelijks. Als bakkersgast viel hij zonder werk en toen ging het bergaf. Hij was vooral gekend als de beste kameeraad van Etienne, die hem een tijdje ook opving. Etienne straalt als hij Martin moet beschrijven: "Fantastisch, als je iets vroeg was hij er altijd, een goede ziel." Martin, we vertrouwen je toe aan Hem die Liefde is.



Philiep (72) Kortrijk

Philiep kwam voor het eerst vele jaren geleden door Martine, zijn echtgenote en medewerkster in het huis. Als technisch leraar loste hij samen met enkele leerlingen problemen met de elektriciteit op. Eens met pensioen vervoegde hij de maandagploeg. Philiep voelde waar de nood het hoogst was en engageerde zich: technisch herstelwerk, onbruikbare kledij wegbrengen, voedingswaren ophalen. Was de camionette niet beschikbaar, reed hij met eigen wagen en aanhangwagen. Hij was een fervente tuinder, bracht

boontjes aan uit eigen tuin. Niets was hem te veel. Philiep voerde niet het hoge woord, maar uitte, ten gepaste tijde, gevatte kritiek op het functioneren. De verhuis naar de nieuwe site kon hij moeilijker aanvaarden. Zijn ziekte heeft hij moedig gedragen tot het einde. De medewerkers betreurden het ten zeerste dat Philiep afstand moest nemen. Ze zijn hem uiterst dankbaar voor wie hij voor hen was en wat hij voor Poverello betekend heeft. Rust in Vrede, Philiep



Roland (64) Antwerpen

Roland was één van de eerste mannen die bij ons kwam wonen. Na jaren van omzwerven was hij ziek geworden, maar wij konden hem de tijd die hem restte een warme thuis geven. Wij hadden gehoopt dat hij hier nog langer had kunnen zijn, maar zijn glimlach, ondanks alle pijn die hij had, zullen wij nooit vergeten.

Je hebt je moederland Ghana verlaten en bent op Belgische bodem neergestreken.

Je droomde van papieren maar verkreeg ze niet. De straat slokte je op en je had pijn en verdriet. Je overleefde en streed, opnieuw en opnieuw. Je nam afscheid van velen en zocht naar een thuis. In deze harde realiteit bleef je hopen. Met je tedere ogen en warme stem, met je liefdevolle blik en zachte woorden omarmde je elke ontmoeting en vond je vreugde in de vriendschap. God droogde je tranen en gaf je kracht. Vol dankbaarheid omdat we elkaar leerden kennen, vertrouwen we je nu toe aan de oneindige Liefde.

Peter (48) Kortrijk

Peter, 48 jaar pas. De suikerziekte heeft je overwonnen. Je woonde al een tijdje boven bij de mannen in Kortrijk. Je kwam van ver, maar was eigenlijk net helemaal uit de put geklommen. Je was klaar om te verhuizen van hier en sprak al om misschien iets te kopen, om dan ook je zoon te kunnen ontvangen. Je had nieuw werk. Maar blijkbaar moet het toch veel voor jou geweest zijn. Rust nu maar goed daar in Lommel bij je familie.



Pierre (76) Kortrijk

Pierre had zich van bij het prille begin, meer dan 30 jaar geleden, als vrijwillige medewerker geëngageerd. Hij was een man van weinig woorden, maar van des te meer daadkracht. Bij discussies observeerde hij, dacht er het zijne over en werkte voort. Pierre was er iedere

dag, en was daardoor een echt aanspreekpunt. Hij kende het huis door en door. Een probleem? Vraag het aan Pierre! Geen dessert voor morgen? Pierre voorzag in 100 bekertjes chocomousse. Te veel oud brood? Pierre bakte zijn lekkere broodpudding. Hij was dan ook banketbakker van opleiding. Maar ook voor andere problemen had hij een oplossing. Het gasvuur wilde niet aanslaan, de frietketel moest verse olie krijgen, de boiler stakte, de camionette had onderhoud nodig en zoveel meer. En dat in alle rust, zonder zich op te dringen, steeds bereid. Zelfs toen het fysisch minder goed met hem ging, was hij er. En bloeide hij nog open door de moppen van zijn compagnon Louis. Pierre. ADIEU.

René (76) Antwerpen

Na jaren actief te zijn geweest als vrijwilliger, is de heer Rene Schols van ons heen gegaan. Hij was van in het begin dat Poverello Antwerpen is geopend zeer actief geweest als vrijwilliger. Zoals zo vele van onze vrijwilligers, is hij na Corona niet meer kunnen herbeginnen. Wij danken hem nogmaals voor de jaren die hij ons geschonken heeft.



Louis (Papilou) (91) Brussel

Papilou heeft meerdere jaren meegewerkt in Poverello. Hij heeft zich elke dinsdag geëngageerd bij het uitscheppen van de maaltijd. Hij deed dit met veel liefde en vreugde. Hij was bekommerd voor mensen die het moeilijk hadden en hij

trachtte hen te helpen in de mate van het mogelijke. Tijdens de coronaperiode kon hij niet meer komen en toen Zuster Beatrijs hem belde om hem een gelukkige verjaardag te wensen, vernam ze dat hij was overleden. Hij is 91 jaar geworden, een vriendelijke en moedige man.

Nachtopvang in Brussel We zoeken versterking !

Het aantal mensen aan de rand van de samenleving blijft toenemen. Als enkeling kunnen we soms iemand een hand reiken. Dat is mooi en waardevol. Als team staan we echter sterker. We kunnen elkaar aflossen en aanvullen en zo ook op langere termijn voor de mensen van betekenis zijn. Met elke vrijwilliger die zich engageert, nemen onze mogelijkheden toe! Poverello heeft in Brussel drie huizen waar mensen overnachten. Tussen 18u 's avonds en 9u 's morgens is er in elk huis een vrijwilliger aanwezig om het samen leven wat te begeleiden en waar nodig mee te helpen. Naast bed, bad en brood willen we ook een plaats zijn waar men respect en veiligheid kan vinden, een plaats van ontmoeting die voor zowel gast als vrijwilliger van waarde en betekenis kan zijn! Het zijn vrij stabiele groepen van +- 17 mannen. De bevoorrading gebeurt vanuit Poverello in de Zuinighedsstraat. De vrijwilliger die namens Poverello de permanentie waarneemt heeft een eigen ruimte waar zij/hij kan overnachten. Een engagement voor één of meer nachten per maand of per week heeft onze voorkeur maar ook sporadische aanwezigheid is al een hulp. Wie deze vorm van engagement wil overwegen kan eens een dag (nacht) meelopen met de vrijwilliger van dienst. Voor meer info of voor concrete afspraken: brussel@poverello.be

Getuigenis van Mia medewerkster Kortrijk

Poverello is een organisatie die mij nauw aan het hart ligt. Ik besloot om mij in te schrijven enkele maanden na mijn pensionering, om zo ook mijn steentje te kunnen bijdragen! Met een klein hartje nam ik contact op en een tijdje later stond ik als een "held op sokken" op de drempel van het Poverellohuis in de Spoorwegstraat.

"Waar ben ik in godsnaam aan begonnen..." kwam het in mij op!

Maar de hartelijke verwelkoming deed mijn drempelvrees vlug oplossen en de mensen van de donderdagploeg waren duidelijk blij met wat versterking. Onlangs waren er een paar mensen uitgevallen. Ik voelde mij vlug thuis en opgenomen in de groep! Allemaal mensen met het hart op de juiste plaats! Er heerst een goede sfeer en verstandhouding met op tijd en stond een plezante noot! We vullen elkaar aan zo goed als het kan, ieder op zijn eigen manier! Een serieuze organisatie en vaak niet zonder hindernissen, maar we slagen er altijd in om een lekkere verse maaltijd aan te bieden aan de gasten, en sedert anderhalf jaar nu ook in een ruime omgeving met een prachtige tuin! Soms denk ik aan een citaat geschreven door Valeer Deschacht. "Geloof in elk woord van goedheid en elke taak die je met liefde vervult. Niets van het goede gaat helemaal verloren, ook niets van wat 'schijnbaar' mislukt. Het leven is veel groter dan menselijke verwachting en berekening...". En met een dankbaar hart weet ik dat we samen één grote familie zijn. We doen stille verder in volle vertrouwen. Mia

Poverello nieuws uit de huizen

Antwerpen

In Poverello Antwerpen kabbelt alles verder zoals de Schelde in onze stad. Bij onze bezoekers zien we oude bekenden soms verdwijnen, maar ook regelmatig mogen wij nieuwe gezichten verwelkomen. Sommigen komen wat onwennig binnen, maar vinden toch snel hun plaatsje bij onze gasten. Dagelijks kunnen wij hen wat warmte, gezelligheid en een warme maaltijd aanbieden. Deze week heb ik 4 jongeren mogen verwelkomen die een dag kwamen werken als vrijwilliger. De school in kwestie, laat alle zesde jaars 1 à 2 dagen zich inzetten voor een sociaal doel. Dit is nu het tweede jaar dat ze dit doen en ook bij Poverello komen ze een dag meewerken. Voor deze jongeren is dit een positieve ervaring, maar voor de meesten is dit het eerste contact dat ze hebben met mensen die hulp nodig hebben. Het is ook confronterend voor hen en een heftige ervaring. Hopelijk kunnen we dit nog vele jaren doen. *Ann*

Brussel 1000

In Brussel is de sfeer altijd tof. Nu het weer beter begint te worden, kunnen we genieten van de tuin en missen we de kans niet om er een koffie te drinken zodra de keuken is schoongemaakt. Sinds 15 mei 2023 is het restaurant open van 10u tot 15u: we moesten de openingsuren inkorten wegens de covid periode en kunnen nu dus weer langer open blijven. We hebben verschillende nieuwe vrijwilligers die zich bij de verschillende teams hebben aangesloten. We blijven ook hulp krijgen van stagiairs: studenten die door hun school voor enkele uren of dagen worden gestuurd. Zij helpen ons in het restaurant, in de keuken en bij de schoonmaak. Met de examens en de vakantie zullen het er minder worden. Tegelijkertijd blijven de jongeren uit Taizé, die een kleine gemeenschap vormen in de Economy, aankomen en vertrekken. En verschillende van hen blijven zelfs enkele maanden bij ons samenleven. Ondanks alles blijft onze grote uitdaging het gebrek aan vrijwilligers voor de nachtdiensten in onze huizen in Tanneur en Fonsny.

Kortrijk



De maandagploeg van Kortrijk in de keuken.

Tielt

“Poverello is meer dan een warme maaltijd”

‘t Was vrijdagmiddag. Eén van onze gasten zei tegen de andere mensen aan tafel: *“t Is weer weekend, weer 2 dagen alleen in mijn huis. Ik kijk naar mijn uurwerk en die wijzers gaan zo traag vooruit, ik mis jullie, ik mis Poverello.”* Poverello is niet enkel komen eten, is zoveel meer... Sommige mensen denken dat Poverello alleen voor mensen is die arm zijn aan voeding, maar er is een veel grotere armoede, namelijk het gemis aan vriendschap, aan sociaal contact, aan een gesprek, aan gezelligheid, aan een warm hart, aan een thuis waar men samen leeft en alles deelt. Een verjaardag gaat niet geruisloos voorbij, er wordt gezongen en voor allemaal een koffie besteld door de jarige.

Jongeren en de gsm

In de paasvakantie kwam een moeder met haar zoon vragen om te mogen helpen op de kinderboerderij tijdens de vakantie. De jongen studeert in de technische school in de afdeling bouw. In plaats van bezig te zijn en zijn dagen te vullen met de gsm, koos hij ervoor vrijwilligerswerk te doen. Op de laatste dag gaf hij mij een kaartje met treffende dankwoorden en hij zei: *“Ik kom nog terug.”* Veel jongeren moeten in opdracht van de school stage doen, maar zomaar vrijwillig als 16 jarige komen helpen, gebeurt niet veel! Proficiat aan Dieter! *Zr Nera*

Heusden - Zolder *)

Het SIBO huis is afgelopen jaar vanbinnen geheel gerenoveerd en ingericht in samenspraak en samenwerking met het Rode Kruis. De komende maanden zal de buitengevel nog geïsoleerd en afgewerkt worden. Sinds begin mei verblijven er nu dertig ‘Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen’. Vroeger gingen de bouwbroeders naar het buitenland om er te bouwen voor wie ontheemd was door de oorlog. Nu worden de vluchtelingen opgevangen in hun huis. In de hal van het SIBO huis hangt een foto van de laatste broeders. Als vertegenwoordigers van al wie zich voor en in SIBO heeft ingezet, verwelkomen zij zo als het ware nog een ieder die er nu onderdak vindt. In een brief van 1977 verwoordden zij zelf hun ideaal als ‘vanuit het Evangelie leven in dienst van de armen.’

*) In het volgende krantje zal een groter artikel opgenomen worden over het ontstaan van de samenwerking tussen SIBO en Poverello, haar geschiedenis en hoe we nu naar de toekomst kijken.



Het gerenoveerde SIBO huis biedt sinds mei dit jaar een thuis aan minderjarige vluchtelingen.



Richard, Frans, Appie, Frans en Harry, de laatste van de bouwbroeders.

Oostende

Samen met onze vrijwilligers van Oostende zijn we al goed aan het nadenken voor onze ‘Poverello Dag aan Zee’ op woensdag 30 augustus 2023.

Wat mogen we zoal doen als voorbereiding:

1. Opkuis van de verschillende plaatsen vooral de zaal van het ontbijt en de kerk: na de ontploffing in onze straat hebben we nog veel stof en glasscherven
2. Aanvraag aan de stad Oostende voor tafels en autoparking voor de voertuigen voor de levering van onze maaltijden
3. Ons draaiboek gaat over het volgende:
 - op 28/8 Mannen gevraagd die zich inzetten om de tafels te plaatsen
 - op 29/8 Vrouwen bereid om onze tafels te dekken
 - op 30/8 Iedereen welkom om samen er een mooie aangename dag van te maken

N.B. Wie is er bereid om de Eucharistieviering met muziek op te luisteren? Wie zich beschikbaar wil maken, bel maar tot 24/8 op 0495.63.33.57 Onze oprechte dank.

Ronse

In Ronse is het dagonthaal drie dagen per week open (maandag, woensdag en vrijdag). Het is een klein familiaal gebeuren. Nu zr. Emilienne om gezondheidsredenen een tijdje moet rusten, zetten andere vrijwilligers een tandje bij. Zr. Emilienne blijft telefonisch wel nog het gebeuren opvolgen en de vrijwilligers bijstaan met goede raad en bemoediging. We wensen haar een spoedig en goed herstel. Aan de vrijwilligersploeg heel erg bedankt voor jullie inzet en veel goede moed en een goede verstandhouding nu er meer verantwoordelijkheid bij jullie komt te liggen. De regelmatige gasten willen we ook bedanken voor hun begrip bij deze tijdelijke situatie. Het mooie en positieve is dat we er samen het beste van proberen maken, elke dag opnieuw! *Johan*

Het Poverello-krantje wordt graag en gratis opgestuurd naar meer dan 30.000 personen die meeleven met het Poverello-gebeuren. Het krantje wordt ook verstuurd naar meer dan 6000 mailadressen. Een nieuw adres, een wijziging of schrapping van een adres, kan naar krantje@poverello.be gestuurd worden. Via de post kunnen nieuwe of aangepaste gegevens naar Poverello gestuurd worden: Poverello-tijdschriftje, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel. Gelieve steeds het referentienummer te vermelden. Ook via volgende link: http://poverello.be/contact/nl_krant, kan men het krantje aanvragen. Dank u wel voor uw begrip wanneer er toch vergissingen in uw gegevens zijn terechtgekomen en dank u wel voor uw medewerking door ons te helpen om de fouten eruit te halen. Uw contact gegevens waarover wij beschikken worden enkel door Poverello gebruikt en worden nooit doorgegeven aan anderen.

Voor giften vanaf 40€ zal u een fiscaalattest toegestuurd worden.

Verantwoordelijke uitgever:

J. Van Eetvelde,
Poverello vzw,
Zuinigheidsstraat 4,
1000 Brussel
Tel. 02/511.52.12

Rekeningnummer:
BE42001086570354
Bic: GEBABEBB

www.poverello.be