

Poverello nieuws

retouradres Poverello v.z.w., Zuinigheidsstraat 4, 1000 Brussel
 afgiftekantoor 2099 Antwerpen X

P308080 • 3 maandelijks • februari 2023

Beste Poverellovrienden,

Dit krantje heeft heel lang op zich laten wachten. Dat er zoveel tijd overgegaan is, heeft twee belangrijke oorzaken. Het verder opstarten van de werking in Zottegem, waar ik sinds juni 2018 voornamelijk verblijf, vraagt veel tijd van mij. Zeker omdat ik sinds de corona periode ook regelmatig de permanentie doe voor het nachtonthaal in Brussel.

De tweede en wellicht belangrijkste reden van deze vertraging is dat het voor mij allemaal wat veel werd. Het mediagebeuren heeft me erg geraakt en de laatste jaren zijn de taken die bij mij terecht kwamen, blijven toenemen en complexer geworden, terwijl ik op pensioen leeftijd ben gekomen.

Poverello in overgangsfase...

Reeds verschillende jaren probeer ik los te laten en uit te kijken naar opvolging. Een nieuwe taakverdeling werd ingezet. Vele medewerkers doen hun uiterste best. Ik ben hen zeer dankbaar. We zitten nu met Poverello in een overgangsfase waarin de taken die bij mij liggen, meer en meer zullen verdeeld worden over verschillende personen. Het is een zoektocht naar mensen die op het terrein aansluiten en staps-

gewijs meer en meer verantwoordelijkheid op zich kunnen en willen nemen. Vandaar ook de drie vormingsdagen voor verantwoordelijken en kandidaat verantwoordelijken. In deze dagen zullen we samen zoeken hoe we vandaag, op de fundamenten van een Poverello werking, aan de toekomst willen bouwen.

Afhankelijk van zijn mensen

De confrontatie van de laatste tijd met deze vele uitdagingen leert me ook hoe afhankelijk de Poverello werking is van zijn mensen. Onze beweging hangt af van de mogelijkheden en beperkingen van elk van ons, of men nu veel verantwoordelijkheid draagt of weinig. Zich bewust worden van de eigen kleinheid en beperkingen helpt om in de leerhouding te staan en zich dienstbaar op te stellen. Als we samen vanuit deze houding de weg zoeken, zullen we stap voor stap nog ongekende wegen gaan.

Het is niet onze Poverello

Aan deze vorm van op weg gaan is een grote nood in Poverello! Het is een taak uitoefenen (eten koken, maaltijden opdienen, koffie schenken, afwassen,



Samen zoeken... Vormingsdag januari '23

kuisen...) maar meer nog langs dit 'doen' medemens 'zijn'. De oorsprong van deze beleving is het geloof in de Liefde. De Liefde als bron van begrip, geduld, inzet, volharding, vergeving, vertrouwen en hoop. De Liefde als de weg naar vrede en vreugde. Het is niet mijn Poverello, het is niet onze Poverello maar het is Poverello wanneer de Liefde haar plaats krijgt in het hart van het gebeuren. Wanneer we in haar dienst gaan staan kunnen er wonderen gebeuren.

Johan

Ponywerking voor kinderen en jongeren



Kinderen die nog nooit paard gereden hebben, zijn dus ook welkom. Daarnaast zijn er tochten in de natuur, spel en sport, knutselen, zwemmen in de vijver op het domein, bosspel, zang... We opteren voor kleine groepen van 15 kinderen/jongeren, om het familiale karakter te kunnen behouden. We streven ernaar dat vriendschap en dienstbaarheid een concrete invulling krijgen. Bij de avondsluiting maken we het even stil voor bezinning en gebed.

De kampen zijn van zondag 18u tot vrijdag 14u. De ouders brengen en halen de kinderen. Prijs: € 95. Neem eerst contact op om te weten in welke kampen nog plek is! 0473/ 48 16 06. Inschrijving via Tielt@poverello.be en door betaling op rekening BE49 0012 4668 0271, Poverello afd. Tielt o.v.v. naam kind en datum kamp. Mocht een activiteit wegens coronamaatregelen geannuleerd worden, dan worden de betaalde kosten terugbetaald.

De klemtoon ligt niet op zo snel mogelijk leren paardrijden, maar op het leren omgaan met een pony. Het contact met de pony, hem strelen en verzorgen zijn belangrijke stappen.

Februari	17-18-19	Haut-Fays (krokusvakantie)
	24-25-26	Schuierskapelle (krokusvakantie)
Maart	31-1-2 april	Haut-Fays (paasvakantie leiding)
April	14-15-16	Schuierskapelle (paasvakantie)
	5-6-7	Haut-Fays (lentevakantie Wallonië)
Mei	19-20-21	Haut-Fays (O.L.H. Hemelvaart)
	26-27-28	Schuierskapelle (pinksterweekend)
Juni	23-24-25	Werkweekend Haut-Fays
	30-1-2 juli	Haut-Fays vormingsweekend voor de leiding
Juli	9 tot 14	Haut-Fays kamp 3°- 4°- 5°- 6° leerjaar
	23 tot 28	Schuierskapelle kamp alle leeftijden
	30 tot 4 aug	Haut-Fays kamp 3°- 4°- 5°- 6° leerjaar
Augustus	6 tot 11	Haut-Fays kamp 1°- 2° - 3° middelbaar
	13 tot 18	Haut-Fays kamp 3°- 4°- 5°- 6° leerjaar

Tijdens het schooljaar is er in Schuierskapelle regelmatig op woensdag-namiddag en zaterdagnamiddag ponyrijden van 14h tot 17h: **na afspraak**. Er worden daar ook weekends georganiseerd. Informatie en inschrijving: Zuster Nera, Poverello Tielt, 0473/48.16.06, tielt@poverello.be, www.poverello.be

Mij werd gevraagd: Wat heb je geleerd in Poverello?

30 jaar geleden kreeg ik de toestemming van mijn congregatie om te helpen in Poverello, eerst in Brussel, daarna in Brugge en nu in Tiel. Vroeger gaf ik les en stond als leerkracht nogal bewust van mijn taak om kennis over te brengen aan kinderen.

In de leerschool van het leven...

Daarna kwam ik in de leerschool van Poverello en is mijn leven totaal veranderd: de ontmoeting met mezelf, met de medemens en vooral met HEM, voor wie ik ooit mijn keuze gemaakt heb. Die ontmoeting is nieuw en anders geworden.

Wat is essentieel?

De gasten in de zaal, mijn collega medewerkers, ze zijn voor mij een leerschool in eenvoud, dienstbaarheid en samen zoeken naar het beste voor wie op mijn weg komt. Een grote vorming voor mij is de samenwerking met de verantwoordelijke, waar alles samen overlegd wordt: wat is het beste voor Poverello, voor de mens waarover het gaat? Veel wordt gerelativeerd, "wat is essentieel?" krijgt de voorrang.

De Bron waaruit ik leef

Wat mij het meest veranderd heeft, is mijn relatie met de Heer, voor wie ik gekozen heb als religieuze. 's Avonds is het deugd-doend en verrijkend stil te vallen en na te denken: "Hoe kan het morgen beter?" Ooit koos ik om naar het klooster te gaan als gevolg van een groeiende roeping die begon bij mijn Vormsel. Een woord van Jezus raakte mij: Hij ging rond al weldoende." Dat is bij mij nog niet af en dikwijls ervaar ik de spijt van dingen die niet goed zijn. Het gebed en de bezinning van het evangelie zijn mijn grootste steun.

Zr Nera



Brief van het bestuur

2022 was een zorgelijk jaar.

Er was Covid, de zinloze gruwel in Oekraïne en een inflatie met torenhoge energieprijzen. Dit alles gaf iedereen zorgen.

Ook Poverello startte het jaar niet rimpelloos. In december '21 verscheen een artikel en er werd eveneens een programma uitgezonden waarin Poverello eenzijdig negatief werd belicht en beticht. Het was verrassend dat de journalisten op geen enkele manier rekening hielden met de antwoorden en rechtzettingen die we hun bezorgden. Verontwaardiging, wantrouwen, ontgoocheling en boosheid waren het gevolg, ook bij onze vrijwilligers en sympathisanten. Ze hadden uiteraard heel wat vragen.

Luisterronde

Gesteund door twee experts op het gebied van crisis en communicatie werd in alle vestigingen een vergadering belegd met de plaatselijke vrijwilligers om op hun vragen te antwoorden en naar hun suggesties te luisteren. Deze vergaderingen verliepen meestal in een gespannen sfeer waarbij duidelijk werd dat er veel wantrouwen was naar het bestuur en men hun gebrek aan openheid verweet. Tegelijk bleek ook nadrukkelijk hoe groot de zorg en betrokkenheid waren van iedereen aangaande de toekomst van Poverello. Na deze 'luisterronde' langs alle afdelingen, kwamen in april '22 de huisverantwoordelijken samen om samen met het bestuur de conclusies ervan te bespreken. De sfeer daar te Zottegem met de 20 aanwezigen was huiselijk en

opbouwend en mondde uit in een gedragen consensus:

- Het vermogen voornamelijk gebruiken om de eigen werking en gebouwen te verbeteren en uit te breiden
- Het leefregeltje / de visie van Poverello opnieuw verwoorden in een charter. Een eerste sneuveltekst werd door een kerngroep van anciens doorgenomen en wordt nu verfijnd om dan voor te leggen.
- De vele taken die nu bij Johan liggen verdelen over verschillende personen. Nu reeds is Johan VH als bezoldigd architect aangesteld om, naast zijn vrijwilligerswerk, mee te helpen bij het plannen en opvolgen van de werken aan de gebouwen. Hierdoor zullen technische problemen sneller kunnen aangepakt worden.
- Een verbetering van de communicatie zowel intern als extern.
- Een uitbreiding van de Algemene Vergadering is noodzakelijk. De verantwoordelijken wordt gevraagd namen van mogelijke kandidaten voor te dragen.

Uitbreiding bestuur

Bovenop de vele dagelijkse bezigheden, werd dus tijd vrijgemaakt voor het verder uitwerken van het bestuur van Poverello. Een klein overzicht van de stappen die vervolgens werden gezet.

- Op 22 juni '22 kwamen de kandidaat leden (14 aanwezigen en 6 verontschuldigde) aansluiten bij de Algemene Vergadering.
- Eind augustus was er een vergadering voor de kandidaat leden in Brussel om de werking van Poverello beter te leren kennen.

Nachtopvang in Brussel

We zoeken versterking!

Wij zoeken vrijwilligers voor ons nachtonthaal te Brussel.

Poverello heeft in Brussel drie huizen waar mensen overnachten. Tussen 18u 's avonds en 9u 's morgens is er in elk huis een vrijwilliger aanwezig om het samenleven wat te begeleiden en waar nodig mee te helpen. Het zijn vrij stabiele groepen van +- 17 mannen. De bevoorrading gebeurt vanuit Poverello in de Zuinigheidsstraat. De vrijwilliger die namens Poverello de permanentie waarneemt heeft een eigen ruimte waar zij/hij kan overnachten. Een verantwoordelijke is telefonisch bereikbaar waarmee overlegd kan bij vragen of als zich een lastige situatie zou voordoen. Een engagement voor één of meer nachten per maand of per week heeft onze voorkeur, maar ook sporadische aanwezigheid is al een hulp. Wie deze vorm van engagement wil overwegen kan eens een dag (nacht) meelopen met de vrijwilliger van dienst. Voor meer info of voor concrete afspraken: brussel@poverello.be

Steeds meer mensen aan de rand

Er komen heel veel vragen voor nachtopvang op ons af. Sommige mensen komen zelf met de vraag, maar ook via sociale diensten worden we regelmatig gecontacteerd. Het is een realiteit in onze samenleving dat er steeds meer en meer mensen dolen aan de rand en zoeken naar een plaats waar ze veilig kunnen overnachten en ook thuis mogen komen. We stellen vast dat de situatie van velen heel complex en geblokkeerd zit wanneer ze bij ons terecht komen.

Een menselijk kader bieden

Vandaar wellicht dat, ondanks de soberheid in onze nachtopvang, vele bewoners voor een langere tijd bij ons verblijven. Het is voor hen immers heel moeilijk om een degelijke en betaalbare woonst te vinden waar men zich veilig voelt en niet op een eiland terechtkomt. Het samenleven in groep is niet altijd gemakkelijk, maar het biedt wel een zekere structuur en een menselijk kader. Verschillende van de mensen

die er langere tijd verblijven, helpen met één of andere taak mee. Doordat het een min of meer stabiele groep is, wordt het een nieuwe bewoner snel duidelijk hoe dingen eraan toegaan.

Vooraf tochgenoot zijn

Belangrijk voor dit Poverello onthaal is dat er elke dag een vrijwilliger aanwezig is. Zij helpen mee het kader te vormen waarbinnen het samenleven kan gebeuren en zijn ook dikwijls een buffer om mogelijke schokken en conflicten te voorkomen of op te vangen. Het is niet zomaar een toepassen van reglementen en van afspraken ... maar vooral een tochtgenoot zijn die vanuit dienstbaarheid probeert het 'samenleven' te begeleiden zodat het een respectvol gebeuren is waarin ook de meest gekwetste zijn plaats kan vinden. Het is elkaar leren kennen en leren respecteren. Ten diepste is het misschien elkaar leren liefhebben. Aan deze vorm van aanwezigheid is een grote nood in het nachtonthaal Poverello!

- Op 13 oktober kwam te Kortrijk de groep van huisverantwoordelijken, kandidaat leden en leden AV nogmaals samen. Een aangenaam weerzien voor de 17 aanwezigen; 9 waren verontschuldigd. Uit onze deelronde maakten we op dat de meeste huizen op hun capaciteit van voor corona zitten en de sfeer goed zit. Wel blijven er zorgen over het soms beperkte aantal vrijwilligers. Een verdere bekommernis en voornaamste agendapunt van de bijeenkomst was de communicatie en het voorstel van een elektronische brief aan alle actieve vrijwilligers. Half november werd deze communicatiemail verstuurd.
- Op Sinterklaasdag was er een Bijzondere Algemene Vergadering te Gent in het Coletahuis met aansluitend een bijeenkomst met de kandidaat leden en vertegenwoordigers van alle afdelingen. Naast het uitwisselen over de dagdagelijkse werking in de huizen waren alle 18 aanwezigen het er over eens dat er concreet werk gemaakt zou moeten om het Poverello krantje opnieuw uit te geven. Er gaat gezocht worden naar uitbreiding van het redactieteam dat sterk onderbemand is.

2023

In 2023 vervolgen we deze ingeslagen weg. De kandidaat leden voor de Algemene Vergadering zijn ter voorbereiding in een traject gestapt waarin ze ook andere Poverello's zullen leren kennen. In het voorjaar wordt een drietal vormingsdagen georganiseerd in Poverello Zottegem voor vrijwilligers die verantwoordelijkheid dragen

binnen de afdelingen en vrijwilligers die dat willen gaan doen. Verder zullen we zoveel mogelijk weer de nationale activiteiten organiseren.

Dank!

Ondertussen bleef de grote meerderheid van de vrijwilligers zich met dezelfde ijver inzetten in onze dagelijkse werking. Heel hartelijk dank aan u allen! Aan u die op regelmatige basis komt meehelpen. Dank u wel voor het vele werk dat u samen verricht. Dank u wel voor de solidariteit en de vriendschap waarin dit kan gebeuren. Dank u wel voor de positieve ingesteldheid om er ondanks vragen en bedenkingen die er leefden, toch steeds het beste van te maken. Dank voor de noodzakelijke flexibiliteit en voor de creativiteit van het moment. Dank u wel voor de trouw en het vertrouwen. Dank aan u die met ons meeleeft en meedeelt. Dank u wel voor de vele voeding en andere zaken die we mogen ontvangen, dank u wel voor de financiële giften, dank u wel voor het bemoedigend woordje, dank u wel voor uw gebed. Dank aan u die als onze gast dagelijks naar Poverello komt of in Poverello verblijft. Dank u wel voor uw aanwezigheid, voor uw waardering, geduld en vriendschap.

Laat ons in dit nieuwe jaar met geduld en vol goede moed verder bouwen! Voor u en iedereen die u omringt een late nieuwjaarswens: van harte een goede gezondheid en een voorspoedig voor 2023! Namens de Raad van Bestuur

Daniël

Onze overledenen

We houden eraan om zoveel mogelijk onze overledenen te vernoemen. Niet omdat het een gewoonte is, maar omdat met elk van deze mensen een stukje Poverello weg werd afgelegd. Ze blijven er deel van uitmaken, want zonder hen was Poverello anders geweest. Dit besef is belangrijk voor ons die nu samen de Poverello weg gaan. Onze dankbaarheid gaat uit naar elk van hen. Om wat ze hebben gedaan, maar meer nog om wie ze waren en voor altijd zullen zijn. Moge zij nu samen zijn in de vrede en de vreugde van het ware leven!

Magda (76) Tielt



Magda was een geliefd medewerkster van Poverello Tielt.

“Laat mij maar gaan” waren haar laatste woorden toen ze door corona getroffen, het einde voelde naderen. Door het virus konden we haar niet bezoeken of afscheid nemen, maar dat neemt niet weg dat we vele mooie herinneringen bewaren.

30 jaar heeft Magda in een restaurant gewerkt en toen ze op pensioen ging, werd ze een welkome hulp in Poverello. Alles deed ze met geestdrift en liefde en de gasten hielden van haar. Ondanks haar vele zorgen voor kinderen en kleinkinderen, wist ze tijd vrij te maken voor mensen in nood.

Zelf bleef ze niet gespaard van vele tegenslagen in haar gezin. Het verlies van 2 kinderen en haar man hebben haar leven getekend en haar geloof verdiept en verruimd naar anderen in de maatschappij.

Tussen de vele zorgen en activiteiten kon ze genieten van het leven en met enthousiasme hielp ze in de keuken. Ze ging ook mee naar de ponykampen in de Ardennen. Als je haar vroeg naar de mooiste momenten in haar leven zei ze: “de uitstapjes met de Poverello-vrienden naar Lourdes, Banneux en de vele kleine ontmoetingen.”

Magda heeft ons te vroeg moeten verlaten, maar haar moedig vechten zullen we ons blijven herinneren en het zal ons doen doorzetten in de gedrevenheid om mensen gelukkig te maken. Haar inzet zorgend en delend voor de ander maakte haar tot een unieke vrouw. Ze was een geliefde en gewaardeerde vrouw bij de familie en in Poverello.

We zeggen geen vaarwel maar tot later Magda! God zegene en beware u.

Jean-Pierre (71) Tielt



Jean-Pierre, je laatste woord toen je het Kerstfeest verliet, was: “Dinsdag ga ik niet naar de Nieuwstraat komen, je hebt 2 stagiairs en ik kan hout zagen op de boerderij.”

Het is moeilijk te verwoorden wat jij voor Poverello hebt betekend!

Je was bij de start van de kinderboerderij om er van te maken wat het nu geworden is. Het was je nooit teveel en het harde werk ging je niet uit de weg. Hoeveel uurtjes zat je niet aan de computer om lijsten te maken, om andere huizen te verwittigen om goederen af te halen, om zendingen te helpen lossen en een plaats te geven. Hoeveel ritjes deed je niet naar de boerderij...

Ik kan de mooie momenten niet vergeten op de zaterdagmiddag samen met Roza. Pauze met een stukje taart en een kop koffie en bespreken hoe we verder alles konden plannen.

In de Nieuwstraat was je voor de gasten niet Jean-Pierre maar Pieterke. Je stond tussen hen, gasten en helpers, het was één vriendengroep. Je maakte van elk feest een gelegenheid om het grappig en leuk te

maken. Sinterklaas is onvergetelijk met de vele attenties voor iedereen in huis! Je zou nog een tombola organiseren met ballonnen waarin nummertjes zaten voor een verrassing.

Je hebt de geest van Poverello laten voelen in concrete daden. Toen je na maanden afwezigheid door je knie-operatie en corona weer terugkwam in de boerderij, ging je eerst naar jouw atelier. Je kwam in de cafetaria en je weende. Het raakte je alles terug te zien. Samen met Roza waren de zaterdagmiddagen een verpozing, maar vooral gouden momenten van rust en overleg wat in de volgende week kon gebeuren. Het was een groeiende vriendschap en samen zoeken om te bouwen aan het project van de kinderboerderij. De voorzienigheid kwam dikwijls ter sprake om het onverwachte in goeie banen te leiden.

We hopen dat je hierboven ons niet vergeet en jouw enthousiasme en inzet blijft bij ons een blijvende getuigenis om moedig verder te doen.

Pieterke, we danken je en wees gelukkig aan de overkant!

Paul (83) Tielt



Paul, je kwam al vele jaren in Poverello. We leerden je kennen als een vriendelijk man, altijd tevreden - je kwam graag - en je was steeds dankbaar. Het ga je goed nu in je nieuwe thuis bij God.



Michel (65) Gent



Ludo (84) Gent

Geert (49) Leuven



Geert is vroeger vrijwilliger geweest bij Poverello Leuven. De laatste periode was hij een graag geziene gast die dagelijks kwam eten en altijd even vriendelijk en dankbaar was. *‘Al wat sterft zal bloeien’.*

André (85) Brussel



André was sinds 10 jaar vrijwilliger in Poverello. Zijn tante en oom waren tot 2003 vrijwilliger geweest in Poverello. Hij hielp wekelijks mee om het verblijf van de bewoners in de Huidevettersstraat netjes te houden. Maar ook was hij regelmatig aanwezig in het onthaal in de Zuinigheidsstraat en hielp hij dikwijls mee bij de vertaling van het Poverello tijdschriftje. Zijn vriendelijkheid en dienstbaarheid naar iedereen, jong en minder jong, bleef hij behouden ook toen hij wist dat hij ongeneeslijk ziek was. Dit beleefde hij heel bewust en hij koos ervoor om positief in het leven te blijven staan. In één van zijn laatste berichten aan een vrijwilliger schreef hij: *“Voor mij is ook meer dan ooit hic et nunc. Wij kunnen ons nut bewijzen en iedereen helpen geloven in liefde, vreugde en hoop in iets beters. Meer kunnen wij niet, maar het is al enorm veel.”*

Zr Monique (84) Brussel

Zuster Monique (Zusters van Opwijk) was aan huis verpleegster in de Marollen en leerde zo Poverello kennen in zijn beginjaren. Gedurende vele jaren verbleef ze enkele dagen per week in Poverello, de andere helft van de week was ze in haar gemeenschap. Ze heeft vele uren door-

Yvonne (93) Brussel



“Kleine Yvonne”, zoals ze bij ons altijd werd genoemd, werkte op dinsdag in de keuken en bij het opdienen van de maaltijden. Haar enthousiasme en vriendelijkheid waren aanstekelijk en getuigden hoe graag ze naar Poverello kwam!

Virginie (91) Brussel



Virginie uit Mol startte haar Poverello carrière in Tongeren. Maar ondanks dat ze slechts heel weinig Frans verstond en sprak, en ze al boven de 75 was, ging ze helpen in het nachtonthaal in Brussel. Daarna verhuisde ze naar Poverello in Banneux waar ze gedurende vele jaren (tot haar 89) in de keuken werkte. De taal bleef voor haar een grens, maar iedereen kon in de maaltijden die ze bereidde iets proeven van het hart waarmee ze zich inzette. Ze bleef ook contact houden met de mensen uit Banneux die haar in groep nog een bezoekje brachten en telkens weer hartelijk werden onthaald. Zij is één van die vele vrijwilligers in Poverello die langs de vele huishoudelijke taken een ware huismoeder zijn voor iedereen die er aanwezig is. Een inspirerend en bemoedigend voorbeeld!



gebracht aan het tafeltje waar de maaltijdbonnetjes werden verkocht.

Emile (87) Brussel



Emile verbleef 10 jaar in Poverello tot hij 84 jaar was. Het was voor hem (en ook voor ons) heel pijnlijk toen het in 2019 niet meer mogelijk was wegens zijn gezondheid om in Poverello te verblijven. Hij verhuisde toen naar een bejaardentehuis. Na enkele dagen was hij daar al goed ingeburgerd en heel tevreden over de zorg die hij er kreeg. Ook wij waren blij dat hij zo tevreden was over zijn verblijf daar.

Leon (83) Brussel



Leon was een regelmatige bezoeker van Poverello sinds de jaren tachtig. Van 1996 tot begin 2014 verbleef hij in Poverello. De laatste jaren daar

nam zijn zicht heel erg af, tot hij bijna helemaal blind was. Toch wilde hij Poverello niet verlaten. Hij deed vele dingen op te tast en trok zolang mogelijk zijn plan. Toen hij dan toch in een bejaardentehuis terecht kwam, werd hij regelmatig opgehaald door Georges om bij ons op bezoek te komen. En dan kwamen de verhalen van vroeger steeds weer naar boven met het nodige gelach. En bij een feestje was zijn grootste plezier om uit volle borst een Vlaams liedje te zingen.

Martha (97) Zottegem



Onder leiding van Pater Haegeman, de stichter van de VZW De Franciscane Werken in Gent, werd in 1939 een werking in Zottegem opgestart. De plaatselijke werking werd gedragen door Rachel (+2009), Anna (+2008) en Martha De Vin. De drie zussen stonden samen in voor de opvang van de groepen in het bezinningshuis en voor de opvang van de verlaten kinderen in het kindertehuis (opgestart in 1959). Velen uit de omgeving kwamen hen daarbij helpen. Het volksgeloof van de gezusters was hun bron van vertrouwen en kracht. Zij leefden een zinvol en een gelukkig leven, ondanks het vele werk en de zorgen die met een dergelijk engagement gepaard gaan. Soms komt er nog eens iemand langs die er als kind werd opgevangen om herinneringen op te halen en dan horen we iets van de familiale sfeer waarin ze toen als kind werden grootgebracht. Tot 2018 woonde Martha op het domein. Om gezondheidsredenen verbleef ze haar laatste jaren in een bejaardentehuis. Maar ook al hoorde en zag ze toen niet zo goed meer, ze bleef een optimistische, lachende vrouw die ongenueanceerd haar mening durfde geven. Bedankt Martha voor wie je was in al je spontaniteit!

Urbain (80) Ronse



Urbain is ons allen ontvallen. Ons allen, want jij had véél vrienden en bekenden, Urbain. Je was steeds onderweg, een rijzige gestalte ... altijd op de fiets! Je was een levensgenieter op jouw manier. Met een gezellige babbel, goedlachs en vol humor was je er graag bij in vele verenigingen. Bijzonder en formidabel toch, de véle plannen jij uitkiende om de wereld te verbeteren... We missen je hier in Poverello, in de zaal keuvelend tussen de gasten, je vele echte vrienden; maar we vergeten je niet! 'Mens van voorbij', je pelgrimsreis op aarde liep ten einde! Je bent nu in het Licht!

*De mensen van voorbij,
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij,
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemen, geuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen;
daar waar géén pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij!*

(Hanna Lam)

Ryszard (72) Brussel



Ryszard was heel goed op de hoogte van elektrische installaties. Hij verbleef twee kortere perioden in Poverello. Lange tijd is hij nog bij ons komen eten. Enkele keren hebben we de ziekenwagen voor hem moeten bellen. De laatste tijd kwam hij niet meer en toen vernamen we zijn overlijden.

Mihail (62) Brussel



Mihail, uit Roemenië afkomstig, kwam in juni 2021 naar een verblijf vragen. Zijn gezondheid was verminderd, hij leefde op straat en hij kon dus

geen werk meer vinden. Hij werd ook regelmatig gehospitaliseerd, maar leefde toch zijn eigen leven. Toen zijn gezondheid echt afnam, heeft de sociale dienst van palliatieve zorgen zijn kinderen kunnen contacteren. De laatste weken van zijn leven kreeg hij regelmatig bezoek van hen. Ze hebben gedurende vele jaren niet geweten waar hun vader leefde. De orthodoxe begrafenisdienst was heel mooi, respectvol en zat vol symboliek, alsof hij terug een beetje thuis is gekomen, na vele jaren van rondtrekken.

Interview met Gert Brussel

In 2008, op paasmaandag, kwam Gert voor de eerste keer langs bij Poverello in Brussel. Nu, veertien jaar later, blikt ze dankbaar terug op al het moois dat ze er de voorbije jaren mocht ontvangen.

Hoe ben je bij Poverello terechtgekomen?

Ik heb acht jaar in een dagcentrum voor mensen met een psychiatrische problematiek gewerkt. Het was inhoudelijk een zware job, er heerste een zekere melancholie. Voor velen onder hen was het niet evident om terug in de samenleving opgenomen te worden. Na deze intense werkperiode stuurde ik een e-mail naar Poverello met het idee om er vrijwilligerswerk te doen in aanloop naar een andere job. Even later kreeg ik de vraag om bij Poverello in dienstverband te werken en ben ik blijven 'plakken'.

De eerste keer dat ik in het restaurant kwam, was het er eerder somber en donker. De stilte en zwaarte daar overvielen me. In de slaapzalen werd ik geraakt door het gebrek aan privacy en de zakken

die overal verspreid stonden. Mensen hebben een eigen plek nodig om tot rust te komen en dat hadden ze helemaal niet. Ik had dat nog nooit gezien.

Hoe kijk je terug naar je jarenlange inzet bij Poverello?

Ik heb een heel mooie tijd gehad in Poverello. Ik hielp in de keuken, poetste de slaapzalen en de gangen, ik stond aan de afwas. De groep vrijwilligers met wie ik mocht samenwerken, is heel divers. Ik heb mooie mensen ontmoet. Het is fijn om te zien hoe ze zijn als mens en hoe ze reageren op bepaalde situaties die op hun pad komen. Van onze residenten kreeg ik heel veel warmte. Je zet je niet in om iets terug te krijgen, maar dit geeft wel moed. Je merkt dat de mens een innerlijke kracht bezit en dat er veel moois in de mens aanwezig is.

Ik vond het ook bijzonder mooi om de jongeren onder ons te hebben. Ze zijn jong en kijken op een andere manier naar het leven. Hun komst en aanwezigheid bracht een nieuwe en frisse wind in Poverello. Ze waren ook een meerwaarde voor de bewoners. Ze hielpen mee met de andere vrijwilligers. Het generatieverschil was groot en dikwijls was het zoeken naar een evenwicht en het aanpassen van ontstane gewoonten. Soms liep de samenwerking goed, soms was dat moeilijker. Ik vond het een heel boeiende en verrijkende periode.

Wat maakt Poverello uniek? Waar kan Poverello nog groeien?

In Poverello is er een mooie samenhang tussen de vrijwilligers en naar de residenten toe. De ene aanvaardt de andere zoals hij is. Er is een hoge graad van tolerantie

en dat vind ik heel mooi. In Poverello is discretie ook heel belangrijk. Je stelt geen vragen aan bewoners of vrijwilligers. Je verlangt niet meteen te weten hoe hun leven eruitzag voordat ze in Poverello kwamen. Als residenten iets willen vertellen, zullen ze het uit zichzelf meedelen. Dat is een vorm van respect naar anderen toe.

Wat de opvolging van het fysieke en psychische welzijn van de bewoners betreft, kunnen we nog een tandje bijsteken. Mensen moeten in Poverello tot rust kunnen komen, de kracht vinden om verder te gaan en misschien een andere wending aan hun leven te geven.

Wat wens je Poverello toe?

Poverello zit in een spreekwoordelijke put en ik hoop van harte dat ze daar mag uitgeraken. Dat Poverello terug



Gert neemt afscheid... én blijft een beetje!

groots mag worden, dat de werking verder kan uitgebouwd worden en dat ze mensen mag vinden die daarbij helpen. Ik denk dat het belangrijk is zich open te stellen voor het andere, onbekende en eens een sprong te wagen, om mee te evolueren met de samenleving. Toestanden veranderen die vast zijn gelopen. Het is mijn wens dat Poverello terug kan en mag opbloeien.

Poverello nieuws uit de huizen

Ondertussen staan de deuren van alle huizen terug open en vinden stilaan de vrijwilligers en gasten de weg terug. De meeste huizen zitten terug op hun capaciteit van vóór Covid. Dit betekent voor alle huizen samen een 700-tal maaltijden per dag. De onderbreking van Covid zorgde er evenwel voor dat oudere vrijwilligers het een goed moment vonden om de fakkel door te geven. Gelukkig bieden zich nieuwe vrijwilligers aan, want de vraag is groot. Wat het tijdelijk verblijf en nachtonthaal betreft, herbergen de gebouwen van Poverello momenteel een 270-tal mensen. Sinds begin oktober zijn daar ook de eerste Oekraïense vluchtelingen bij in Zottegem.

Kortrijk



Kerstfeest in Kortrijk

Wat een avontuur de voorbije twee jaar in Kortrijk! Een gans nieuwe opstart in een gigantisch klooster, doorheen corona en de mediacrisis. Toch vonden we in het onthaal snel ons ritme, en voelen we ons al helemaal thuis. We hebben nu ruimte, parking en een nieuwe keuken. Wel komt er veel werk bij aan het grote gebouw en de tuin. Onze 45 vrijwilligers verwelkomen rond de 60 gasten, die blij zijn dat er meer rust en een tuin is. En verzorgde kledij. Verder passeren er heel wat groepen en stagiairs en allen zijn positief onder de indruk van de goede sfeer, de propere keuken en het mooie werk. Nieuw zijn de mannen die boven logeren, op dit moment een 8-tal. Soms een uitdaging, maar we werken toe naar een mooie groep die zich hier thuis voelt. Ook de werken in de vleugel voor de gemeenschap vorderen. Al botsen we soms op onze beperkingen, we mogen zeggen dat het hier goed gaat!

Gent



Kerst in Gent

Het Kerstfeest is goed en wel verlopen. 74 praatgrage gasten met grote honger. De pannenkoeken van de "Nieuwe Wandeling" koks waren allemaal op. Er was ambiance! Beste wensen voor het nieuwe jaar!
Ivan

Tongeren



Kerst in Tongeren

Op zaterdag 17 december 2022 was er een kerstfeest in Poverello afdeling Tongeren. De lekkere kerstmaaltijd werd volledig verzorgd door Kiwanis Ambiorix Tongeren. Het was terug een gezellig samenzijn na een vervelende coronaperiode.
Jean Marie

Brussel 1000

Gedurende de Covid periode is het nachtonthaal blijven functioneren. Er verbleven dagelijks ongeveer 50 personen. In de maand april heeft het dagonthaal terug de deuren geopend voor niet-bewoners. Beetje bij beetje zijn de getrouwen teruggekomen, anderen hebben het nieuw ontdekt; het restaurant is terug tot leven gekomen en verwelkomt op dit moment dagelijks tussen de 70 en 100 personen.

We hebben het geluk gehad om een dynamische zomer te beleven door de komst van vele jongeren via Taizé. Deze hebben de vrijwilligersploegen versterkt die elke week komen helpen. We kregen ook twee bezoeken van de FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), controles die ons helpen om ons te verbeteren op het domein van hygiëne en traceerbaarheid en zo te zorgen voor een goede kwaliteit van de maaltijden die we bereiden. In de maand november was er een mooie samenkoms van de vrijwilligers van Brussel. Het was een gelegenheid om elkaar terug te zien, elkaar te ontmoeten en samen een gezellig moment te beleven. Het jaar hebben we afgesloten met het vieren van het Kerstfeest in vreugde en vriendschap met de velen die we gedurende het ganse jaar ontmoeten.

Oriane

Brussel Groenstraat

Het weekend van 13-14 november hebben we met enkele van de gasten (we waren met 5) deelgenomen aan de bedevaart in Banneux die Fratello organiseerde in het kader van de werelddag van de armoede. Op initiatief van het vicariaat van Brussel, werden alle organisaties die zich bekommeren om de dienst aan de meest behoeftigen, uitgenodigd. We waren met 90 in totaal. We logeerden in de hospitaliteit. Het waren twee dagen met workshops, momenten van gebed, ontmoetingen en vieringen. Het was een sterke tijd voor iedereen, en wij van Poverello waren heel gelukkig om onze vrienden van Poverello Banneux terug te zien. Ze waren heel erg betrokken bij de voorbereiding van dit weekend en bij de animatie van de liederen tijdens de vieringen.

Het einde van dit jaar was een beetje bijzonder in de Groenstraat. We hebben nog steeds veel onthaalden. 120 maaltijden worden bereid voor onze vele trouwe gasten: mensen uit de wijk, maar ook veel daklozen en Afrikaanse vluchtelingen.

Ik, verantwoordelijke, moest op 23 december geopereerd worden aan mijn hart. Voor de operatie heb ik al mijn energie erin gestopt om mijn afwezigheid goed voor te bereiden, zodat ons Poverello kon blijven functioneren. Onze vrijwilligersploegen waren heel bereidwillig en bereid hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is een grote uitdaging want elke dag is het een andere ploeg en ik sta in voor de coördinatie. Ik heb geprobeerd om de verantwoordelijkheden goed te verdelen, en ik heb aan iedereen "een Poverello gebruiksaanwijzing" gegeven waarin alle dagelijkse taken zijn opgenomen die gedaan moeten worden van het begin tot het einde van de dag. Ik heb vertrouwen in mijn vrijwilligers. Met Gods genade en heel veel goede wil, zal alles goed verlopen.

Dit alles om om te zeggen dat we dit jaar geen speciale feestmaaltijd hebben georganiseerd voor Kerstdag. Op 22 december hebben wel alleen de dozen uitgedeeld van de "shoebox actie", aangeboden door de Samaritanen. Heel veel dank aan hen. Deze cadeautjes worden altijd heel erg gewaardeerd.

Mireille

Antwerpen



Antwerpen

In Poverello Antwerpen hebben wij tijdens de lockdown, en al de tussenperiodes, ons restaurant vervangen door "Take away". Zo konden onze gasten nog steeds rekenen op een warme maaltijd en wat extra dat we konden meegeven. Ons grote voordeel was dat onze vestiging aan een mooi parkje gelegen is. Verschillende van onze gasten namen de tijd om daar ter plaatse even te eten en met elkaar contact te houden. Maar eind '21 was het dan zover, ons restaurant werd terug geopend. Wij hebben wel enkele aanpassingen doorgevoerd om het zeker veilig te houden voor ons en onze gasten. We hebben ons restaurant terug ingericht; de lange tafels meer gespreid zodat het nu tafeltjes van maximum 4 zijn.

Spijtig genoeg zien wij wel een aantal gasten niet (of nog niet) terugkeren. Maar zachtjesaan komen er terug meer mensen eten en zijn er toch ook nieuwe gezichten te zien. Het afhalen van maaltijden hebben wij stopgezet.

Onze toekomst zien we rooskleurig, samen werken, samen eten, samen babbelen, samen ... vul maar zelf aan! Afgelopen december zijn 6 werknemers van de firma Schwabe Pharma Belgium een steentje komen bijdragen in Poverello Deurne. Zij hebben voor 120 man kerstpakketten gemaakt die we op kerstdag hebben uitgedeeld, samen met een koude schotel voor Kerst. Alle bezoekers van onze afdeling hebben hier voor kunnen inschrijven en, ondanks de regen, zijn ze op kerstdag dit komen afhalen.

Een zalige hulp voor ons en dit maakte dat de normale werking kon doorgaan.

Super bedankt!

Anne

Ronse



Kerst in Ronse

Banneux



Nieuwjaar in Banneux



Kerst in Tielt

Het plots overlijden van Jean-Pierre is een groot verlies in de dagelijkse werking van Poverello Tielt. Een nieuwe medewerker komt een deel van zijn taken overnemen.

Bij de heropstart na Covid komt een deel van de gasten terug. De vriendschap onder hen is sterker geworden en de sfeer en de openheid positiever. Na het luister-bezoek van het bestuur vorig voorjaar was de reactie onder de vrijwilligers dat te weinig positieve dingen verteld werden zoals de goeie samenwerking onder elkaar in de dagelijkse werking - het bijspringen als iemand niet kan komen - de sfeer van vertrouwen - geen kritiek of roddel - het open gesprek over wat in de media komt en begrip voor de visie van Poverello.

Als er reactie van derden kwam door de TV uitzending hebben de medewerkers uitleg gegeven en de waarom bijgestuurd.

We zijn dankbaar vrijwillig te kunnen dienstbaar zijn in Poverello. Elke dag leren we bij, zeker over onszelf. We leren dat als we met een open hart komen, we tevreden naar huis gaan.

Zr. Nera

Zottegem



Nieuwjaar in Zottegem

Corona heeft Poverello Zottegem meegenomen op een nieuw pad. Het komen en gaan van het gastenhuis dat we voor corona waren, kwam door de maatregelen tot stilstand. Maar er ontkiemde tegelijk een nieuw plantje. Het huis werd tijdelijk een thuis voor een aantal mensen uit Brussel die onder deze rare omstandigheden een vaste woonplek nodig hadden. In deze periode van 'beperkingen' leefden we daar eigenlijk wonderlijk vrij. We waren een bubbel met elkaar en hadden geen gebrek aan 'samen'. Met het platteland en eigen buitenterrein om ons heen was er volop ruimte om te gaan en staan. Wat een geschenk! Maar er was meer. We ontdekten dat dit leven als vaste gemeenschap een eigen kracht had. Voor een aantal gasten was het precies wat ze eigenlijk nodig hadden. Ook het ontvangen van logees werd anders nu ze in een vaste groep 'thuis' konden komen. We besloten ook na corona dit pad te blijven volgen. Inmiddels bewonen we met zeven het woonhuis als een gemeenschap. Met elkaar zorgen we voor het gezamenlijk leven en de (moes)tuin. In het gerenoveerde deel van het retraitshuis op ons terrein, verblijven sinds oktober een negental Oekraïeners. Een mooie groep door wie wij zelf vaak warm als gast onthaald worden. Een Afrikaans vluchtelingen-gezin met jonge kinderen maakt tenslotte ons kleine 'wereldorpje' compleet.

Jacoby

Enkele echo's uit Poverello in de Groenstraat

1030 Brussel Johan vroeg me om te vertellen hoe de dienstverlening in Poverello verlopen is sinds de covid-lockdown en de verschillende varianten. Ik ben blij dat ik ons verhaal met jullie mag delen, want dit werk ligt me nauw aan het hart en geeft betekenis aan mijn leven. Het is belangrijk om erop te wijzen dat onze inzet alleen maar mogelijk is dankzij een sterke groep genereuze vrijwilligers, die Poverello samen met mij dragen.

We hebben Poverello nooit moeten sluiten. Zelfs tijdens de eerste strikte lockdown konden we een pakketdienst voorzien: soep en lunchpakketten werden door het raam verdeeld. Daarna - wanneer de maatregelen het toelieten - begonnen we opnieuw in kleine groepjes maaltijden te bereiden (met maximum 3 à 4 personen, zodat de afstand gerespecteerd kon worden) en gaven we door het raam meeneemsoep en -maaltijden. We onthaalden de gekende gasten - die stap voor stap uit de lockdown durfden te treden en blij waren dat ze de gelegenheid hadden om bij te praten en om over hun huidige moeilijkheden te kunnen vertellen -, veel families uit de buurt die zich in kwetsbare situaties bevonden doordat hun professionele activiteiten gestopt waren, enkele dak- en thuislozen en in mindere mate vluchtelingen, omdat er tijdens de lockdown centra openbleven om hen op te vangen.

Solidariteit in de buurt

Alles is goed verlopen, op enkele klachten van burena. Sommigen drukten hun bewondering uit voor ons werk, maar anderen reageerden vijandig wanneer de gasten op de drempel voor hun deur zaten om te eten en dozen en soepkommetjes lieten rondslingeren... We hebben onze gasten moeten leren om op het moment van de sluiting om 14 uur op straat een toertje te doen om al het afval op te halen, en gaandeweg keerde de vrede terug. De deur aan de straatkant was gesloten, we verkochten (verdeelden) tickets via een van de ramen, en daarna openden we de deur voor iedereen die binnen wilde eten. Via de twee ramen die openbleven, werden burena en voorbijgangers gesensibiliseerd door ons werk. Ze toonden zich bereid om eenmalig bij te dragen aan onze dienst door voedsel te brengen of een kleine bijdrage te doen voor hen die niet kunnen betalen, voornamelijk tijdens de ramadan voor de moslims. Het is een mooie vorm van solidariteit, misschien wel de vrucht van onze aandacht en ons respect voor elke mens, ongeacht zijn of haar geloof. Voor moslims bieden we maaltijden aan zonder varkensvlees en ze zijn daar heel dankbaar voor.

Meer tijd en beschikbaarheid

Een jaar geleden zijn we terug begonnen met eetgelegenheden in de zaal, waar twee mensen per tafel kunnen zitten (maximum 16 mensen in één keer dus), en we delen ook nog steeds maaltijden uit langs het raam (wat er ook voor zorgt dat de zaal altijd voldoende geventileerd wordt). We vragen aan iedereen die binnenkomt om de maatregelen te respecteren (handen desinfecteren, mondkapjes dragen, afstand respecteren en bij voorkeur blijven zitten zodat er weinig circulatie is in de zaal). Dit lukt zonder problemen. We bieden vandaag de dag tussen 80 en 100 maaltijden aan tussen 11:30 uur en 14:00 uur, waarvan zo'n 40 à 50 meeneemmaaltijden en de overige maaltijden in de zaal.

Teruggelachte glimlach:

het grote werk van de gasten onder elkaar

De sfeer in de zaal is heel aangenaam, zeggen zowel de gasten als de vrijwilligers, beduidend leuker dan voorheen. Iedereen kan met elkaar praten, vriendschappen worden gesmeed, en als vrijwilliger hebben we meer tijd en zijn we meer beschikbaar om een luisterend oor te zijn voor de gasten als ze dat wensen. Er kwamen mensen voor de eerste keer bij ons, verdrietig, radeloos, ten einde raad door de lockdown en de eenzaamheid. We zien dat zij nu trouw terugkomen, dat ze zich opengesteld hebben voor anderen en hun glimlach teruggelachte. Wat een vreugde is het voor ons om hen zo te zien, vanuit het besef dat het grootste werk vervuld is door de gasten onder elkaar, omdat ze leren om zich open te stellen voor anderen en omdat ze luisterbereid zijn en in alle eenvoud delen over hun eigen ervaringen.

Aardappelen schillen uit liefde voor de Goede God

Om de dienstverlening te verzekeren, hebben we een ploeg nodig van 7 à 8 vrijwilligers per dag. Elke dag van de week is er een verschillende ploeg. Onze ploegen zijn heel divers en hebben een verschillende achtergrond en focus, maar ze zijn steeds open om kwetsbare mensen en studenten te ontvangen. In totaal zijn we met meer dan 60, waarbij elke vrijwilliger beschikbaar is voor "zijn of haar dag". Enkel zijn ook oproepbaar als versterking op andere dagen. Helaas kennen de vrijwilligers van de verschillende ploegen elkaar nauwelijks. Elke dag beginnen we 's ochtends met schillen, voor de bereiding van de soep of de maaltijd. We krijgen drie keer per week een grote hoeveelheid verse groenten, onverkochte zaken die door een dienst van de gemeente in de grote warenhuizen van Schaarbeek verzameld worden. Het is een fantastische service, die ervoor zorgt dat er veel werk is in de keuken. Ze brengt de vrijwilligers 's morgens samen rond dezelfde tafel, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om bij te praten, nieuwtjes te delen, gelukkig te zijn - zoals velen het zeggen - om aardappelen te kunnen schillen uit liefde voor de Goede God.



Dooreengeschied

Uiteraard was iedereen dooreengeschied, geïnterpeleerd en geschokt door de tv-uitzending en wordt er een reactie, een herziening van de werkwijze en van het bestuur, verwacht. Velen hadden ideeën die ze hebben kunnen delen tijdens de samenkomst die het bestuur organiseerde. In vertrouwen geven we ons aan hen over: Poverello blijft een geprivilegieerde plaats van dienstverlening, aandacht voor de behoeftigen, de kleinsten, een plaats van uitwisseling en een manier van leven dat geïnspireerd is door het leven van Jezus zelf en van zijn groot gebod: "gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad".

De geest van Poverello verdiepen en herontdekken

Het is niet altijd gemakkelijk om te leven met enkele gasten die zich soms moeilijk gedragen en het is een zoeken bij de vrijwilligers van alle groepen opdat de sfeer altijd sereen blijft. Het is aanvaarden dat fouten bij elk van ons menselijk zijn, en dit steeds vanuit het vertrouwen dat iedereen probeert om het beste van zichzelf te geven. Dat is wat ons motiveert in "ons kleine Poverello in de Groenstraat", waar we blijven vooruitgaan omdat we van dit werk houden, we houden ervan om ons samen in te zetten voor dit mooie project vanuit een gemeenschappelijke geest, de geest van Poverello, die het verdient om verdiept en herontdekt te worden, gebaseerd op de basisteksten van Jan, maar ook rekening houdend met de realiteit van vandaag die niet meer dezelfde is als toen we in 1990 begonnen in de Groenstraat.

Laten we God danken voor de hele weg die we afgelegd hebben, dat zijn Geest ons mag blijven inspireren zodat Poverello een grote familie mag zijn en blijven, zoals Jan Vermeire het wenste.

Mireille

Nieuws over de Poverello gebouwen

- In **Kortrijk** zijn enkele energievriendelijke maatregelen genomen. Er werd een warmtepompboiler geplaatst voor warmwaterproductie. Ondertussen is ook de 1ste fase uitgevoerd van de plaatsing van isolatie op de warmwaterbuizen van de verwarming en werd een 1ste deel van de binnen voorzetramen besteld.
- In **Leuven** werd het dak van de zaal geïsoleerd en de keuken helemaal gereorganiseerd. De bar in het onthaal verhuisde naar de ingang.
- In **Zottegem** werden afgelopen zomer de aanpassingswerken aan een vleugel van het grote gebouw afgerond. De vleugel is nu in gebruik genomen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
- In **Gent Komijnstraat** blijft het wachten op het antwoord van de stad vooraleer effectieve verbouwingsplannen op te maken zijn. Ondertussen zijn aanpassingswerken gebeurd in het **Gent Coletahuis** zodat er sinds eind september permanente bewoning is van 4 jongeren. Nu blijft het nog even wachten voor opstart van het dagonthaal tot de nodige vrijwilligers zich aanbieden.
- In **Ronse** en **Tielt** zijn er de verbouwingswerken voor verblijfsunits.
- Momenteel is er de verbouwingswerf van het Sibohuis te **Heusden-Zolder** i.s.m. Rodekruis Vlaanderen voor opvang van 30 minderjarige asielzoekers.
- Vanwege de grote schade aan het gebouw in Oostende door de gasontploffing van oktober komen daar bovenop de werkagenda ook de herstelwerken.
- Eind januari staat in **Brussel** het vervangen van tussenvloeren in de achterbouw van het huis aan de **Fonsnylaan** ingepland. Dit is een eerste stap van de verbouwing die tot doel heeft bijkomende slaappleatsen voor de nachtopvang te creëren. De **Huidevettersstraat** wacht ook nog op een grondige verbouwing.

Activiteiten in 2023

Nu het corona virus minder hard toeslaat, willen we onze jaarlijkse activiteiten zo goed als mogelijk hernemen. Wat drie jaar geleden zo gewoon was, wordt nu een beetje nieuw. Maar we hopen jullie talrijk te ontmoeten op de verschillende samenkomsten. Het zal deugd doen!

	WANNEER	WAAR	WAT
1	zaterdag 13 mei	Route de Theux 85, 4141 Banneux	Bedevaart
2	zaterdag 17 juni	Knutsegemstraat 57, 9620 Zottegem	Sint Antoniusfeest
3	zaterdag 29 juli	Parochiekerk Gembes	Jaarmis Jan Vermeire
4	woensdag 30 augustus	Aartshertoginnestraat 16 A, 8400 Oostende	Dag aan Zee



Jaarmis juli '22

Banneux dag

Zaterdag 13 mei

We hebben vele redenen om te danken: de inzet van de vele medewerkers, de steun van zovele vrienden, het respect en de vriendschap die we mogen ervaren. Maar ook onze zorgen en onze pijn zullen in ons aanwezig zijn, net als onze familie en vrienden die het moeilijk hebben door ziekte, onzekerheid, eenzaamheid, angst, armoede. Al wat er leeft in ons hart willen we samenbrengen bij onze Moeder, de Maagd der Armen.

Programma

- 10:45 Gebedsweg van de Verschijningskapel naar de bron
- 11:30 Eucharistieviering in de Boodschapskapel
- 13:00 Maaltijd in Poverello. Er wordt gezorgd voor soep en koffie, iedereen brengt zijn picknick mee!
- 14:15 Animatie
- 15:30 Koffie en koeken

Een dag van gebed, samen picknicken, ontmoeting, vriendschap en vreugde!

Sint Antoniusfeesten in Zottegem

Zaterdag 17 juni

Programma

- 11:00 Eucharistieviering
- 12:30 Picknick (mee te brengen). Er wordt soep en koffie voorzien.
- Na de middag volksspelen, wandelen
- 15:30 koffie en gebak.

Ter info voor personen in de omgeving van Zottegem: Sinds decennia is er elke dinsdag een Eucharistieviering om 18.30u. Vanaf dinsdag 18 april wordt gedurende negen dinsdagen het jaarlijks noveen gebeden ter ere van de H. Antonius. De Eucharistieviering begint dan om 19u. Sinds kort is er elke 2e zondag van de maand van 14:30 - 17:30 een gezellige inloop met koffie, gebak, ontmoeting en spelletjes. Van harte welkom!



Sint Antoniusfeesten Zottegem juni '22

Jaarmis Jan Vermeire in Gembes

Zaterdag 29 juli

Het is ondertussen 25 jaar geleden dat Jan Vermeire overleed. Ook dit jaar willen we hem op een eenvoudige wijze gedenken in de Ardennen.

Programma

- 11:00 Eucharistie in de kerk van Gembes en daarna bezoek aan het graf op de aanpalende begraafplaats
- 12:30 Picknick in het domein Rancenne waar Jan vroeger woonde en waar nu de kampen doorgaan. Gelieve picknick mee te brengen. Er wordt soep en dranken voorzien. Daarna verkenning van het domein en de omgeving.
- 15:00 Koffie en gebak

Dag aan Zee in Oostende

Woensdag 30 augustus

Programma

- 10:00 Welkom voor ontbijt*
- 10:45 Eucharistieviering
- 12:30 Warme maaltijd*
- 14:00 Vrij bezoek aan Oostende (zee, strand, stad...)
- 16:00 Vieruurtje

* De vereniging: 'For a Better Life' zal samen met haar sponsors weer instaan voor een lekker ontbijt en een warme maaltijd.



Zeedag Oostende augustus '22

Voor al deze activiteiten is het goed om zich te informeren in de plaatselijke Poverello afdeling bij u in de buurt en u daar twee weken op voorhand in te schrijven. Voor contactgegevens, zie www.poverello.be. Vanuit verschillende Poverello huizen wordt ook vervoer georganiseerd. Ook personen met eigen vervoer zijn natuurlijk welkom.

Corona in Poverello Gent

Eerste lockdown

Gedurende de eerste lockdown in 2020 heeft onze werking stil gelegen van half maart tot begin juni.



Mensen ontvangen in één of twee shifts

Toen er stilaan zicht kwam op de heropstart na de grote lockdown, hebben we een systeem uitgewerkt om, binnen de normen die opgelegd waren, zoveel mogelijk onthaalden te kunnen ontvangen. Van iedereen die kwam eten, dienden we de naam en het telefoonnummer te hebben zodat de overheid iedereen kon traceren. Daarenboven moest de capaciteit in de zaal sterk gereduceerd worden (van 60 naar 22 personen) zodat we gekozen hebben om een lijst bij te houden wanneer iemand mocht komen eten. Daniël heeft daartoe de telefonische aanvragen die in de Komijnstraat toekwamen doorgesluist naar zijn persoonlijke telefoon en zodoende de mensen kunnen plaatsen. Als geheugensteuntje kreeg iedereen die langs kwam ook een kaartje met de dag van zijn keuze. Een bijkomend probleem was dat een aantal dagploegen het niet zag zitten om – gelet op het risico voor een eventuele besmetting – op te dagen en de werking te verzekeren. Zo hebben we een aantal weken/maanden maar op 2 dagen, later 3 en 4 dagen, de mensen kunnen ontvangen in de zaal. Bij het binnenkomen werden de bonnetjes van de dag gegeven en werd de mensen gevraagd om de handen te wassen én te ontsmetten en via een rondgaand circuit naar een vrije plaats te gaan die hen aangewezen werd. Rondlopen was niet toegestaan – aanvankelijk zeer tot ongenoegen van enkele van onze cadée's. Ook de drank in de zaal kon men niet afhalen aan de bar, wat dan gebeurde door de vrijwilligers die de zaal deden. Na een paar weken werd op bepaalde (vaste) dagen overgeschakeld naar twee shifts zodat we in principe dubbel zoveel mensen mochten ontvangen, tenminste op die momenten dat het aantal vrijwilligers het toeliet, temeer omdat tussen twee shifts in, de tafels en stoelen dienden ontsmet te worden.

Een andere ingrijpende verandering was dat na het afwassen borden, glazen, couverts enz. gesteriliseerd werden in de oven.

In eerste instantie hebben we ons beperkt tot één maaltijd per week, doch gaandeweg hebben we kunnen overschakelen op meerdere beurten per week.

Tweede lockdown: meegeven van maaltijden aan het raam

Toen de tweede, gedeeltelijke lockdown eraan kwam, waarbij de restaurants dichtgingen, konden we de mensen vanaf midden oktober 2020 niet meer binnen ontvangen. We hebben toen besloten om complete maaltijden te bereiden, te laten afkoelen en te verpakken in individuele porties die dan aan het venster op de grote parking werden meegegeven. Op die manier bleven onze mensen ook niet op straat staan, maar konden ze in een min of meer gemiddelijke omstandigheid elkaar ontmoeten op de parking of onder het afdak. Om het gure weer te trotseren hebben we tegen eind 2020 dankzij een financiële gift een ruime tent van 3m bij 4m opgezet ter hoogte van de ramen waar de maaltijd werd meegegeven zodat onze gasten hun eten toch in droge omstandigheden konden krijgen. In die periode hielden we ook nog per dag een lijst bij met de namen van de mensen die langs kwamen. Gaandeweg groeide deze lijst aan tot om en bij 50 onthaalden die 1, 2 of 3 maal per week langskwamen.

Na de tweede lockdown

Vanaf eind augustus '21 hebben we de mensen opnieuw binnen mogen ontvangen op de gewone openingsuren tussen 10u en 15u en dus niet enkel om te komen eten, mits in achtneming van een aantal afspraken:

- Iedereen draagt een mondkap, behalve als ze aan tafel zitten (dus ook als ze bijvoorbeeld naar het toilet gaan of buiten gaan roken)
- Bij het binnenkomen en na toiletbezoek ontsmetten ze hun handen
- Ze blijven aan hun tafel zitten, drank wordt gebracht aan tafel
- Om 12u wordt de soep rondgebracht, er kan gegeten worden tot 13u30
- Supplementen worden aan tafel gebracht op een vers bordje, hun bord blijft op tafel tot er door de vrijwilligers wordt opgeruimd

- Om een richting te hebben hoeveel onthaalden er elke dag komen eten, worden lijsten opgemaakt met de namen van wie er vanaf de heropening op 23 augustus wil komen eten.

Voorlopig wordt er gedurende de eerste 2 weken op die manier gewerkt.

Verstrenging van de maatregelen via CST (Covid Safe Ticket)

Eénmaal de regel verstrengd werd waarbij mensen enkel op restaurant binnen mochten mits het voorleggen van hun CST, hebben we hen uitgelegd en geholpen om aan het broodnodige CST te geraken. In een aanloopperiode van 2 weken (die er uiteindelijk 3 geworden zijn) hebben we vooralsnog het vaccinatiokaartje aanvaard. Een aantal van onze mensen had echter al de digitale versie van het CST op hun smartphone staan. Diegenen die geen CST konden voorleggen, hebben we uiteindelijk niet kunnen/mogen toelaten om in de zaal komen. Zij kregen wel een volwaardige maaltijd mee. Belangrijk was dat binnenkomen bij Poverello steeds inhield: handen ontsmetten en mondkap opzetten tot men aan tafel kwam. Vrij snel nadat de zaal weer werd opengesteld, hebben we via een CO2-meter de kwaliteit van de lucht in de gaten gehouden en door de nodige ventilatie ervoor gezorgd dat de veilige norm kon gehanteerd worden.

Terug naar het vertrouwde

Sinds die manier van werken kunnen de mensen terug binnenkomen en op een min of meer normale manier (zoals vroeger) Poverello beleven en er verblijven van 10u tot 15u. Ook de drank wordt weer door de mensen zelf afgehaald bij de bar, net zoals de bonnetjes voor soep, maaltijd en/of lunchpakket. Soep, maaltijd en dessert worden terug als vanouds aan tafel gebracht. Intussen merken we dat het aantal bezoeken stilletjes terug oploopt: er worden dagelijks gemiddeld om en bij de 50 maaltijden gegeven. Al is het wel zo dat de situatie nog niet is wat ze geweest is vóór de crisis, we merken maar al te best dat onze onthaalden het bijzonder op prijs stellen dat ze kunnen terugkeren naar een vertrouwde plek waar ze tot rust kunnen komen. *Hugo*

Een portret van Poverello

Poverello leren kennen betekent binnen gaan door de open deur om er gaandeweg een andere wereld te ontdekken met eigen accenten, gewoontes en waarden die onderweg vorm kregen.

Poverello leren kennen is:

1. Zijn werking en activiteiten leren kennen (het gebeuren van het dagonthaal, het nachtonthaal en de jongerenwerking, op de concrete locaties en in de realiteit van de dag);
2. Zijn ontstaan en inspiratie leren kennen (weten welke weg men heeft afgelegd en hoe men op weg gaat);
3. Zijn mensen leren kennen (medemensen die zich willen inzetten en medemensen die onthaald worden).

De Poverello beweging is ontstaan in het hart van Jan Vermeire, toen hij na vele omwegen en een radicale bekeering naar de Brusselse Marollen trok om er zijn leven te delen met mensen die aan de rand van de samenleving zijn beland. In het klooster van de Paters Capucijnen, waar hij een kamertje huurde en meeleefde met de paters, ontstond in 1978 het eerste dag- en nachtonthaal.

Velen kwamen hem steunen met voeding, materiaal, financiële hulp, bemoedigende woorden en gebed. Anderen kwamen meehelpen bij de vele huishoudelijke taken. Enkelen sloten zich bij hem aan in zijn zoektocht om, met het Evangelie als kompas, de medemens in nood nabij te zijn als een zus of een broer. Ze vormden een kleine kerngroep met het door Jan geschreven 'leefregeltje' als inspiratiebron en richtlijn. De Liefde die in en langs mensen zijn weg zoekt en vindt, daar ligt de bron van de Poverello stroom: *"Dit is Mijn gebod: bemint elkander zoals Ik u heb bemind. (Jo 15,12) Ieder maal dat gij dit gedaan hebt aan één van deze kleinsten, die Mijn broeders zijn, hebt gij dat aan Mij gedaan. (Mt. 25,40)"*

Vanuit de ontmoeting tussen medemensen die in nood zijn en medemensen die willen delen vindt de Poverello beweging zijn weg. Uit de confrontatie met de noden en gekwettheid bij het onthaal enerzijds en het verlangen om het Evangelie op een concrete manier te beleven anderzijds, groeide het besef dat er, naast de professionele hulpverlening en begeleiding, nood was aan een andere aanwezigheid in de leefwereld van de behoeftigen. Zo ontstond in Poverello een eigen manier van aanwezig zijn in deze leefwereld. Niet zozeer als (professionele) hulpverleners maar gewoon als medemensen bij wie men terecht kan voor een kop koffie, een warme maaltijd, een babbel, een bed. In een veilig, respectvol en warm klimaat de nodige ruimte en tijd krijgen om dicht bij zichzelf te komen en anderen te ontmoeten. Een uitnodiging om thuis te komen en aan een thuis te bouwen. Voor een dergelijk warm klimaat zijn een dienstbare, discrete, eenvoudige, authentieke en broederlijke houding onmisbaar. De bereidheid om onszelf in vraag te stellen, onze eigen armoede en begrensdheid te (h)erkennen zijn essentieel in het samen zoekend op weg gaan. We beleven een verbondenheid met elkaar, met alle mensen als lot- en tochtgenoten. Dankbaar voor het leven dat ons wordt gegeven en toevertrouwd in al zijn schoonheid en kwetsbaarheid.

Dit portret toont geen details en zegt bijna niets over de concrete activiteiten. Het is een dieptezicht voor wie ingaat op de uitnodiging van 'de open Poverello deur'. Een uitnodiging om een weg van ontmoeting te gaan. Ontmoeting met jezelf, met medemensen en met Hem die in mensen woont. Een uitnodiging om de deur van je hart te openen.

Het Poverello-krantje wordt graag en gratis opgestuurd naar meer dan 30.000 personen die meeleven met het Poverello-gebeuren. Het krantje wordt ook verstuurd naar meer dan 6000 mailadressen. Een nieuw adres, een wijziging of schrapping van een adres, kan naar krantje@poverello.be gestuurd worden. Via de post kunnen nieuwe of aangepaste gegevens naar Poverello gestuurd worden: Poverello-tijdschriftje, Zuinigheidsstraat 4 te 1000 Brussel. Gelieve steeds het referentienummer te vermelden. Ook via volgende link: http://poverello.be/contact/nl_krant, kan men het krantje aanvragen. Dank u wel voor uw begrip wanneer er toch vergissingen in uw gegevens zijn terechtgekomen en dank u wel voor uw medewerking door ons te helpen om de fouten eruit te halen. Uw contact gegevens waarover wij beschikken worden enkel door Poverello gebruikt en worden nooit doorgegeven aan anderen. Voor giften vanaf 40€ zal u een fiscaal attest toegestuurd worden.

Verantwoordelijke uitgever:
J. Van Eetvelde,
Poverello vzw,
Zuinigheidsstraat 4,
1000 Brussel
Tel. 02/511.52.12
Rekeningnummer:
BE42001086570354
Bic: GEBABEBB
www.poverello.be